

17. december

Mie sad henne i skolen og prøvede på at skrive skråskrift i sin skrivebog.

Det var svært, syntes hun. Det var en værre historie, det der var sket i går.

Per var blevet så afkølet af den tur i det iskolde vand, at han i dag var syg og ikke var kommet i skole.

Både Pers, Teddys og Mies forældre var blevet meget forskrækkede over det, der var sket.

Mies far havde snakket meget længe med Mie, om hvor farligt det var, det de havde begivet sig ud i.

”Det er sikkert dig, som har fået ideen”, sagde Mies far til Mie. Og det var det jo, og Per og Teddy gik altid med på hendes ideer, det kunne de da bare lade være med, men det gjorde de ikke.

Mie havde fået besked på, at i dag skulle hun hjælpe sin mor og gøre alt,

hvad der blev sagt.

Æv, og tre gange øv! Da Mie kom hjem fra skole, kom Mies mor ud og sagde:



Askø Kirke

”Skynd dig at skifte dit skoletøj og få samlet æg ind, vi skal på kirkegården og ordne familiegravstederne til jul”.

Mie skulle lige til at protestere, for hun ville besøge Per, som jo var syg, men så kom hun i tanke om, hvad hendes far havde sagt i går, så hun nikkede bare.

Mie og hendes mor havde travlt på de forskellige familiegravsteder, der skulle lægges gran ud over hele graven, og der var fire store gravsteder at ordne.

Der lå hendes oldeforældre, og der hendes farmor, og der hendes morfar.

Mie havde ikke kendt nogle af dem, de var døde, inden hun blev født, men hun havde hørt meget om dem, især hendes morfar Jens Chr. Hansen blev der stadig talt om på Askø/Lilleø.

På vej hjem fra kirkegården sagde Mies mor:

”På søndag skal vi slagte den store fede grisebasse,

Villy kommer fra morgenstunden, vi får travlt, og alle må hjælpe til.”.

”Føj”, tænkte Mie, ”skal vi nu have den ballade igen?”

Mie kunne ikke fordrage, når der skulle slagtes gris, men hun kunne godt lide den gode ferske mad fra grisen.