

16. december

Mie sad og hang på trappestenen. Det var ikke til at være inde i huset, for Mies mor havde fået den tåbelige ide, at huset nu skulle gøres ekstra-ekstra-julerent!

Når Mies mor fik sådanne ideer, så var det bare om at komme væk, inden man blev sat i arbejde.

Der var altid noget sølvtøj, som skulle pudses, eller et vindue, som skulle vaskes.

”Dav”, sagde Per, der kom ind i gården. Mie tænkte sig ikke rigtig om, inden hun sagde:

”Skal vi ikke prøve om vi kan løbe på skøjter hele vejen rundt om øen?”

”Er du da helt fra den?”, svarede Per, ”det er jo en rigtig lang tur, jeg tror også, det kan være farligt?”.

”Åhr pjat med dig, lad os nu få fat i Teddy, så drager vi af, jeg sørger for nogle mellemadder, det opdager mor ikke, hun gør rent, der er ikke til at være i huset”.

De tre børn startede deres rundfart nede på venstre side af broen.



Det var rigtig skægt, det gik i flyvende fart på skøjter, alle tre holdt sig inde i vandkanten.

Da de nåede ud under Postmandens hus, gjorde de holdt og spiste deres madder.

Uhm, det var godt, men videre skulle de, men isen var ikke god, der hvor de nu løb. Per løb længere ude på isen, men Mie blev ved med at sige, at han skulle løbe ind til strandkanten.

Pludselig lød der et kæmpebrag, det var isen, som knækkede, og nu stod Per på en isflage, som havde revet sig løs fra det øvrige.

”Spring!”, råbte Mie og Teddy. Per stod helt stivnet ude på isflagen, han så helt forvirret ud.

”Jeg tør ikke!”, råbte han tilbage.

”Jo, kom nu spring”, skreg Mie og Teddy. Per tog tilløb og sprang - ”Plask”, han havnede i det iskolde vand med tunge skøjter på fødderne.

”Hjælp!” Hjælp!” Hjælp!”, råbte han med en stemme som lød meget bange.

Mie og Teddy løb helt forvirret rundt inde på strandbredden, de vidste ikke, hvad de skulle gøre.

”Hvad i alverden!”, tordnede pludselig en stemme. Det var postmanden, som var kommet forbi.

Hurtigt fandt postmanden en lang træstamme og skubbede den ud til Per, han klamrede sig til den og postmanden hev sammen med Mie og Teddy træstammen ind med den dyngvåde og iskolde Per hængende ved.

”I skulle alle tre have en gang tæsk”, sagde postmanden brysk til de tre børn.

”Løb op til mit hus alle tre, så I kan få varmen, og Per kan få noget varmt og tørt tøj på, jeg kommer med jeres skøjter, af sted med jer”.