

15. december

Mie sprang ud af sengen og løb hurtigt ind i den varme stue. Ude i køkkenet rumsterede den unge pige Olivia. Mie kiggede ud af vinduet.

Tågen lå tykt over hele Askø. Mon far og mor kunne komme hjem i dag?

Mie var lige ved at græde, for hun savnede sådan sin far og mor, selvom både den unge pige og karlene var søde ved hende.

Da Mie var på vej i skole, lød der pludselig et "Bøh" fra en busk.

Der stod Julius og grinede." Du skal ikke være nervøs", sagde han," vi skal nok få din mor og far hjem igen".

"Hvordan det?", snøftede Mie."

"Jo, dig og dine to venner Per og Teddy skal efter skoletid gå ud til havnen med nogle stærke flagermuslygter, som I skal få så højt op som muligt, så de kan ses langt fra.



Så har din far og mor noget at orientere sig efter”.

Henne i skolen fortalte Mie, hvad de blev nødt til at gøre, når de fik fri fra skole. ”Vi skal nok hjælpe dig”, sagde både Teddy og Per.

Da Mie kom tilbage på gården, opsøgte hun de to gårdskarle og sagde til dem, at hun skulle bruge nogle stærke lygter, for hun og hendes kammerater ville hænge dem op ude på havnen.

”Den er vi med på”, sagde begge karle”

”Vi tager kanen frem, og så hjælper vi jer. Men vi må hellere få sendt besked til Bandholm Hotel, hvad vi vil gøre.

Det smutter du ,Mie, hen til centralmutter for at ordne; hun skal ringe med beskeden til Bandholm Hotel”.

Ude på havnen havde Mie, de to karle og Teddy og Per travlt.

Per kravlede langt op i en lysmast, hvor han satte bluslygten fast.



Den dinglede frem og tilbage i blæsevejret. Teddy mente, at han skulle kravle op på et af tagene på de store udbygninger, som lå på havnen.

Her ville han stå og svinge med lygten.

Men det fik han ikke lov til for karlene.

Der blev også tændt et bål, og så var det bare om at vente.

Hvad var det, der meget langsomt kom kørende derude på isen? En bil!

Mie hoppede og dansede rundt, da hun kunne se, at det var købmandens bil.

Nu kørte bilen ind på Askø og ud sprang Mies far og mor – og Mie løb lige ind i favnen på dem.

Det var vel nok en god ide med de blus”, sagde Mies far.

”Ja, det var tøsen der, som fandt på det”, sagde karlene til Mies far.

Mie rødmede, hun turde ikke sige, at det var Julius, som havde givet hende ideen.

