

**13. december**

**Mie vågnede op ad formiddagen om søndagen.**

**Alt var helt tyst og stille – ingen skrammel med mælkespande eller løbende træsko fra karlene hen over gårdspladsen.**

**Hurtigt benene ud på det iskolde gulv og i fuld fart ind til det varme tøj ved kakkelovnen i stuen.**

**Inde i stuen stoppede Mie brat op. Omkring spisebordet sad der 8 mænd, bl.a. mejeristen, skolelæreren, købmanden og en hel masse andre.**



**Luften var tyk af cigarrøg og mændene spillede kort, de slog i bordet og råbte op**

**”Lad os få en kaffeknægt til, Agnes”, råbte Mies far.**

**”Godmorgen din sovetryne”, sagde Mies far, da han fik øje på Mie i nattøj.**

**”Dit tøj ligger i køkkenet”, sagde Mies mor, ”så der ikke kommer tobaksrøg på det”.**

**”Det har været snestorm hele natten, så mælken fra alle gårdene kan ikke komme frem til Mejeriet, derfor har vi fået en fridag, hvor vi kan hygge os lidt”, fortalte Mies far.**

**Mie tænkte, det var en underlig måde at hygge sig på, tæve i nogle dumme kort og ryge store cigarer, føj!**

**Mens Mie tog tøj på, gik hun hen og kiggede ud af køkkenvinduet. Der lå meterhøje snedriver, næsten helt op til vinduet.**

**Det måtte have sneet hele natten. Og det sneede stadig.**

**Mie gik hen til døren ind til stuen: ”Skal I ikke ud at skovle sne”, råbte hun med høj pigestemme.**

**Der lød et brøl af grin fra mændene derinde,  
”Mie er nok en lille skrap dame”, sagde Mejeristen.**

**Mie synes det var mærkeligt, at hendes far og de to karle ikke arbejdede, de holdt jo ellers aldrig fri, hverken lørdag eller søndag, eller juledag, for dyrene skulle jo stadig passes, og køerne skulle malkes, så det var helt forkert det hele.**

**Men Mie kunne jo nok regne ud, at hverken hendes far eller de to karle havde opdaget, at køerne ikke gav så meget mælk i dag, så på en måde var det godt nok med det snevejr.**

**Mon Julius var blevet gift i nat – og havde gæsterne fået risengrød?**