

**12. december**

**I dag var det lørdag. Det var begyndt at sne igen.**

**Mie blev bekymret, mon nisserne fra de andre øer kunne finde frem til Askø og til brudegildet?**

**Efter skoletid tog Mie turen op på høloftet. Der gik en rum tid, inden der lød det velkendte "Bøh"! "Det skulle blive snestorm, tror du, at nisserne fra de andre øer overhovedet kan komme frem?", spurgte Mie.**

**"Åhr din lille sprutskid, svarede Julius, "nisser kan se i mørke, og nisser kan komme frem altid - selv i det værste vejr".**

**Nå, det vidste Mie ikke.**

**"Tak for smør og kanel sukker", sagde Julius. "Kan du også skaffe noget hvidtøl?"**

**"Jeg skal prøve", sagde Mie glad, for hun kunne godt lide Julius, selvom han altid kaldte hende en sprutskid.**

**Mie gik ned i kælderen, som lå i forbindelse med stuehuset.  
Man gik ned i kælderen, (som var enorm) ude fra..**



**Mie fandt en kurv og seks flasker hvidtøl og lagde dem i kurven.**

**Nu hørte hun nogen komme ned ad trappen. Hurtigt gemte Mie sig bag nogle store sække med mel og sukker.**

**Mies mor tog forskellige ting frem, som hun skulle bruge. "Olivia", råbte hun op til husets unge pige.**

**"Jeg synes, det er svundet i smør og hvidtøl, er det dig, som går og tager det?"**

**Mies mor sagde det i spøg, og Mie holdt vejret, for sæt hendes mor opdagede hende med de seks flasker øl, det ville være svært at forklare.**

**Mies mor forsvandt op af kælderen igen, og Mie listede efter og pilede over gårdspladsen med kurven og de seks flasker hvidtøl.**

**Oppe på høloftet så hun ikke noget til Julius, men hun satte flaskerne, så han kunne se dem.**

**Mie havde skrevet med store blokbogstaver på et skilt: "God fest!"**

**Ned ad stigen igen med den tomme kurv. Ude i gården mødte Mie sin mor.**

**"Hvad skal du med den kurv?", spurgte Mies mor mistænksomt.**

**"Jeg kunne ikke finde vores æggekurv", svarede Mie hurtigt, "så jeg hentede denne i kælderen".**

**"Nå sådan", sagde Mies mor og forsvandt ind i huset igen. Pyha, tæt på at blive afsløret.**