

10. december

I dag skulle der pyntes op i skolestuerne, alle skolebørnene måtte hver især tage noget julepynt med, og så blev der brugt noget tid på at hænge pynten op i vinduer og på vægge.

Det var ikke lige kønt alt sammen, men alle Askø-ungerne fandt det noget så flot.

Skolelæreren læste en rigtig god julehistorie, den handlede om, at hvis man gik ned i stalden juleaften kl. 24.00, så ville man kunne høre, at dyrene kunne snakke ligesom mennesker.

”Den tror jeg ikke på”, hviskede Per til Mie.

I dag efter skoletid skulle Mie over at besøge sin mormor og sin morbror Henry på Lilleø.

Hun skulle selv gå den lange vej over Lilleø-broen, men hun havde jo prøvet det før.

Solen skinnede, da Mie var på vej over broen. Hun kunne se den gamle gård, som Mies mormor og morbror boede på, for den lå lige ud til vandet.

Mies mormor stod ude på vejen og ventede på hende.

”Jamen, der har vi jo det dejlige barn”, sagde hun.

”Kom du med mig, jeg har tænkt mig, at vi skulle bage julekager i dag”.

Inde i køkkenet lå morbror Henry på slagbænken i køkkenet.

”Træk i den her” sagde han til Mie, og stak tommeltotten frem.

Men Mie skulle ikke nyde noget af sin morbrors prutter i dag, så hun sagde:

”Det kan du selv gøre, morbror!”. Det gjorde morbror Henry så – og slog som sædvanlig en mægtig prut .

”Henry dog”, sagde Mies mormor og slog døren op ud til gården.

”Skulle du ikke rense under dyrene? Det passer sig vist lige for dig i dag”.

Mie og hendes mormor bagte flere forskellige slags småkager:



Mormor Helgas vanillekranse:

375 gr. mel
300 gr. sukker
375 gr smør (blødt)
125 gr. kartoffelmel
1-2 tsk god vanillesukker
2 stænger god vanille
1 æg.

Ælt dejen sammen, lad den hvile koldt et par timer.

Har du ikke en kødhakkemaskine, så rul tynde stænger i hånden og form dem til kranse.

Bages i en 200 grader varm ovn til de er gyldne og sprøde.

Bag heller en dobbelt portion med det samme - de er bare "magnifik!!"

Vaniljekranse, finsk brød og jødekager; de brune kager bagte Mies mormor altid selv, for det var svært, sagde hun.

En gang imellem stak Mies morbror Henry hovedet ind ad vinduet og sagde. "Giv en kage til en sulten mand".

Og Mie stoppede en småkage ind i munden på ham, mens hun grinede til sin sjove morbror.