

9. december

Det blev ved med at være vinter. Ind imellem sneede det – og det var stadig hårdt frostvejr.

Det var alle tiders vejr for Askøs unger, de legede i sneen og løb på skøjter på det lille gadekær.

Da alle spiste morgenmad i køkkenet på Toftegaard havde Mies far sagt: ”I aften skal vi begynde at lave noget julestads, du må godt invitere Per og Teddy med”.

Om aftenen efter alle have spist aftensmad, havde Mies far og de to karle slæbt noget meget fint halm ind i køkkenet.

Nu begyndte de tre mænd at arbejde med halmen, de lavede julebukke og stjerner til at hænge på juletræet.

Mie, Teddy og Per klippede kræmmerhuse og andet julepynt til juletræet.



Mies mor bagte æbleskiver på det store brændekomfur, som gav en masse varme fra sig.

Om vinteren var der ild i komfuret døgnet rundt, så var der altid varmt et sted i huset, når det var koldt udenfor.

Pludselig gik døren op, og Mies morbror fra Lilleø kom ind ad døren. "Godawten i stuen", sagde han på syngende lollandsk.



"Jeg synes, jeg kunne dufte æbleskiverne helt ovre på Lilleø", og han snuppede hurtigt en færdig æbleskive fra det store fad.

Han gik hen til Mie, Per og Teddy: "Træk i den her", sagde han og stak sin tommeltot frem.

Per trak i tommeltotten, og Mies morbror slog en ordentlig prut.

”Føj, hvor det lugter”, sagde Mies mor, men alle grinede, det var morbror Henrys store glansnummer, og han lavede det hver gang, og alle omkring ham grinede hver gang.

**Mies mor brød ind: ”Så er der æbleskiver og kaffe i stuen”, sagde hun.
”Og saftvand til børnene”, tilføjede hun.**

Hyggen spredte sig over stue og køkken og Mie tænkte:

”December måned er nu den bedste måned på hele året, men det er nu også herligt, når det er sommer!”