

8. december

Næste dag da Mie gik hjem fra skole med Teddy og Per, fortalte Mie, at hun havde talt med nissen i går.

”Det er løgn!”, udbrød begge drenge. ”Nej, det er ej!”, råbte Mie –” åhr, I er bare så dumme begge to!”.

Og Mie løb fra dem og ind i stalden til sin far. ”Hvad er der med dig”, spurgte Mies far. ”Du ser mig noget trist ud?”

”Åhr, det er bare Teddy og Per, de tror ikke på, at jeg har talt med nissen oppe på høløftet”, svarede Mie.

”Nå gør de ikke”, svarede Mies far ganske roligt, ”men så må du jo tage dem med derop og se, om nissen vil komme frem, der er jo ikke andet at gøre”.

En time senere stod Per og Teddy i gården, hvor Mie boede. ”Vil I med op på høløftet og se efter nissen?”, spurgte Mie.

”Ja, nu er det altså sådan”, svarede Teddy, ”at vi ikke tror på nisser, men vi kan da godt gå op på høløftet en tur”.



De tre børn listede op ad stigen til høløftet og satte sig ovre under vinduet musestille. Der gik en rum tid, og der skete ikke en pind.

Pludselig lød der et enormt ”Bøh!” – Per og Teddy blev helt forskrækkede, men Mie grinede og sagde: ”Dav nisse, hvordan har du det?”

Oppe øverst på en halmballe sad den lille nisse og grinede.

”Dav sprutskid, hvorfor har du taget de to kanaljer med?”

Så fortsatte den:

”Nåh I to pjathoveder, så I tror ikke på nisser?”. Per og Teddy blev helt røde i hovederne, hvor vidste nissen det fra?

**”Jo se, jeg hedder Julius og er vel omkring 250 år gammel.
Min far og mor flyttede for nogle år siden til Femø, der ville de hellere være.**

Men nogle skal jo passe på, at alt går rigtigt til på Toftegaard, så jeg blev her.

Så snart isen er tyk nok, så går jeg over for at besøge dem.

På Femø bor en anden nissefamilie og de har en nissedatter, som jeg tror lige er noget for mig, så hende vil jeg godt se lidt an”.

De tre børn så måbende på nissen – og derefter på hinanden.

De var helt forbløffede alle tre – giftede nisser sig – og kunne de så få små nissebørn?

Mie tog sig sammen: ”Æh, hvor skal du så bo med din nye kone”, spurgte hun Julius.

Her selvfølgelig, her har jeg min lejlighed, du er da også en lille dum sprutskid”, og væk var den.

De tre børn kunne høre nissens kluklatter, da den fjernede sig.

Her selvfølgelig, her har jeg min lejlighed, du er da også en lille dum sprutskid”, og væk var den.

De tre børn kunne høre nissens kluklatter, da den fjernede sig.