

# Flugten til Femø



*Kesse, som han så ud, da han emigrerede til Femø i 1951. Han er omgivet af sine tre søstre: fra venstre: Citta, Alice og Mette.*

## En ganske lille øbo

Der var en gang en ganske lille øbo på Fejø ved navn Niels Winther Christensen, kaldet Kesse. Niels/Kesse var bare fem år den gang i 50'erne på Fejø, men han ville ud at se den store verden; i dette tilfælde fra Fejø til Femø.

Dengang sejlede der en færge mellem alle tre øer, og en dag Kesse strejfede om på havnen, lagde færgen til. Kesse havde som sagt mod på den store verden, så han listede stille og roligt ombord på færgen, som kort efter lagde fra og sejlede mod Femø.

Ingen opdagede noget på færgen, og da færgen ankom kom til Femø gik lille Kesse i land i en ny og forunderlig verden. Et nyt land: Hvilken herlighed!

## Kesse var sunket i jorden

Hjemme på Fejø ledte Kesses mor Åse med stigende uro efter Kesse. Drengen syntes at være som sunket i jorden. Ovre på Femø gik femårige Kesse fornøjet rundt og havde det gevaldigt dejligt indtil han blev sulten. Nu vidste Kesse, at hans faster og onkel boede på Femø, og med noget besvær

fandt den lille knægt husmandsstedet, hvor de boede.

Efterhånden gik det op for husets beboere, at drengen selv havde taget turen til Femø — og nu fik de travlt med at ringe op til Fejø for at fortælle, at Kesse var i god behold hos dem.

### **Kom retur til Fejø**

Trods sin unge alder måtte Kesse bringes til at indse, at man ikke sådan kunne emigrere fra en ø til en anden ø og næste dag var der ingen pardon, men derimod en returbillet tilbage til Fejø og mor Åse. Siden tog Kesse revanche, for han sejlede i ni år efter sin konfirmation.

